

Voorganger: ds. J. Nutma

Welkom

Liedboek 434: 1, 2 en 5

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Moment van stilte

Votum

Groet

Psalm 124 DNP

1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer -
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze dood;
het woeste water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.

Gebod

Gebod

Psalm 37:9 en 10

9. Houd van het kwaad u ver en doe het goede,
dat gij een woonstee hebt in eeuwigheid.

God die het recht mint, zal de rechten hoeden.
maar Hij verdelgt het ras dat Hem bestrijdt.
Hij zal zijn volk als kind'ren van den bloede
het land tot woonplaats geven voor altijd.

10. Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden,
wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort.
God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node.

God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort.
Al zoekt de goddeloze hem te doden,
God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt.

Moment met de kinderen

Kinderlied

Je hoeft niet bang te zijn

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Bijbellezing Psalm 124 (HSV)

Een pelgrimslied, van David.

Als de HEERE niet bij ons geweest was
- zeg dat toch, Israël -

als de HEERE niet bij ons geweest was,
toen mensen tegen ons opstonden,
dan hadden zij ons levend verslonden,
toen hun toorn tegen ons ontbrandde;
dan hadden de wateren ons overspoeld
en was een woeste stroom over onze ziel
gegaan;

dan waren de onstuimige wateren
over onze ziel gegaan.

Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf
tot een prooi voor hun tanden.

Onze ziel is ontkomen als een vogel
uit de strik van de vogelvanger;

de strik is gebroken
en wij zijn ontkomen.

Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Weerklank 498

melodie liedboek 297

Zie naar omhoog, zie op naar boven:
de Heer is hoofd van heel zijn kerk!

Zijn naam is hemelhoog te loven,
geen legermacht is Hem te sterk.
Uit boeien van gebondenheid
heeft Hij ons koninklijk bevrijd.

Hoog is Hij boven ons verheven;
de haat, de afgunst en de trots
heeft Hij verslagen en verdreven
wij schuilen in de schutse Gods:
geen duivel, dood of eeuwigheid
die van zijn liefde ons nog scheidt!

Heer, laat ons niet in zonde vallen,
maar houd ons staande, hier en nu;
verhef uw aanschijn over allen
die vreugde vinden, dicht bij U,
tot wij U zien in eeuwig licht
van aangezicht tot aangezicht!

Verkondiging – *Pelgrimeren – een riskante onderneming?*

Liedboek 429

1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Dankgebed

Aankondiging collecte

Psalm 68:10 OB

Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
ons eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Zegen