

**Voorganger ds. J. Nutma**

**Welkom**

**Liedboek 330**

1 Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefd' ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
U woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademen  
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen  
op mensengunst of heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

**Moment van stilte**

**Votum en Groet**

**Psalm 57: 1, 5 en 6 DNP**

1. Genade, God, genade nu ik zucht.  
Geef mij genade nu ik tot U vlucht.  
Ik kruip onder uw vleugels met mijn zorgen;  
daar vind ik rust, daar schuil ik opgelucht.  
In doodsgevaar verwacht ik toch de morgen.

5. Ik ben gerust: God biedt mij veiligheid.  
Ik ben gerust en meer dan graag bereid  
om Hem te prijzen, om mijn hart te delen.  
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd!  
Ik zal de nieuwe morgen wakker spelen.

6. Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan:  
uw trouw en liefde zullen nooit vergaan.  
Laat alle volken vol ontzag herhalen:  
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.  
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

**Gebed**

**Bijbellezing – Romeinen 3:21-31 NBV**

<sup>21</sup> Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: <sup>22</sup> God schenkt vrijspraak aan

allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. <sup>23</sup> Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; <sup>24</sup> en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. <sup>25-26</sup> Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

<sup>27</sup> Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft.

<sup>28</sup> Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. <sup>29</sup> Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, <sup>30</sup> want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. <sup>31</sup> Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

**Weerklank 279: 1 en 2**

*melodie psalm 132*

1 Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.  
Trek door de akker van mijn hart,  
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,  
Uw langgerekte, diepe voor.

2 Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
maak open mijn gesloten oor;  
Gij zaait Uw Woord als zuiver zaad,  
Uw Geest is als de wind die waait,  
Uw rijk het graan dat Gij straks maait.

**Verkondiging – het spoor van Gods gerechtigheid**

**Psalm 72: 1 en 2**

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuv'len top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,

moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.  
Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.  
Vrede zal bloeien aller wegen,  
totdat geen maan meer is.

## **Gebeden**

### **Collecte**

#### **Apostolische Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Here;  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald tot in de hel;  
op de derde dage opgestaan van de doden;  
opgevaren naar de hemel;  
zit aan de rechterhand God, de almachtige  
Vader;  
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke  
kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de opstanding van het vlees;  
en het eeuwig leven.  
Amen

#### **Psalm 138: 3 en 4 OB**

3. Dan zingen zij, in God verblijd,  
Aan Hem gewijd van 's HEEREN wegen;  
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,  
Zijn Majesteit ten top gestegen.  
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,  
Op hen het oog die need'rig knielen;  
Maar ziet van ver met gramschap aan  
Den ijd'len waan der trotse zielen.

4. Als ik, omringd door tegenspoed,  
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.  
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,  
Uw rechterhand zal redding geven.  
De HEER' is zo getrouw als sterk,  
Hij zal Zijn werk voor mij volenden,  
Verlaat niet wat Uw hand begon,  
O Levensbron, wil bijstand zenden.

## **Zegen**

#### **Liedboek 456: 3**

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!